

BEZOEK IN DE BOOMHUT



DAVID (BIJNA 12) WOONT MET ZIJN OUDERS, ZIJN BROER JOAS EN ZIJN ZUSSEN DORINDA EN LIANNE IN VIERHOUTEN, OP DE VELUWE. ZIJN VADER EN MOEDER RUNNEN DAAR IN EEN OUDE BOERDERIJ EEN BED EN BREAKFAST: B&B WELTEVREE. OPA EN OMA WONEN OOK OP HET TERREIN, IN EEN BUNGALOW. SAMEN ZIJN ZE BEZIG EEN SCHUUR OM TE BOUWEN TOT KAMPEERBOERDERIJ.

tekst: JANWILLEM BLIJDORP *beeld:* DAAN VAN OOSTERBRUGGE

Op het erf staat een heel grote kastanjeboom. David schat dat die zeker honderd jaar oud is. Het onderste deel van de stam is recht, daarna vertakt hij zich in wel vijf dikke zijtakken.

Het is woensdagmiddag, en Davids vriend Joris is er ook. De jongens hebben in de schuur geholpen, maar op dit moment heeft papa geen nieuwe klusjes voor hen.

„Zullen we een boomhut gaan bouwen?” stelt David voor.

„Waarom?” vraagt Joris.

„Waarom niet? Het is leuk een eigen plek te hebben.”

„Je hebt toch een eigen kamer?” Joris begrijpt er niets van.

„Als je niet helpen wilt, doe ik het wel alleen”, zegt David.

„Dat heb ik niet gezegd. Ik wil je best helpen. De vraag is of het mag van je vader.”

„Vast wel. Een boomhut is ook leuk als er kinderen in de B&B komen logeren”, bedenkt David. „Of schoolklassen, als de kampeerboerderij klaar is.”

Papa vindt het goed, als ze maar heel voorzichtig doen. Op het erf ligt genoeg oud hout, dat papa uit de schuur heeft gesloopt. Er zijn zelfs twee ramen en een deur. Omdat papa weet dat ze voorzichtig zijn, mogen de jongens zijn gereedschap gebruiken.

De volgende woensdag gaan David en Joris verder met de klus en de woensdagen daarna ook. Het grootste deel van het werk doen ze zelf, alleen bij de moeilijke, zware dingen helpen Joas en papa. De boomhut wordt heel stevig. Van oude pallets maken ze een vloer. Daaroverheen komt een oud stuk vloerbedekking. Ze gebruiken de kussens van een afgedankt bankstel om op te zitten. Om te voorkomen dat de boel gaat lekken, kopen ze van Davids zakgeld een groot, stevig stuk plastic. In de hut zitten twee ramen. Als je door het ene kijkt, zie je boerderij, de schuur en de bungalow van opa en oma. Het andere raam kijkt uit op de bosrand.

AARZELEND STAPT DAVID OP DE BOOMHUT AF. „WIE IS DAAR?”

Het bouwen duurt bijna twee maanden. Dan is de boomhut klaar. Dorinda en Lianne helpen bij de inrichting. Ze bedenken allerlei dingen om de boomhut gezellig te maken. Wat een gave hut wordt dit! David en Joris willen er een nacht in slapen, maar dat mag niet van papa en mama.

„Het is 's nachts nog veel te koud”, vindt mama. „Misschien in de zomer, maar dat zien we dan wel weer.”

Opa bemoeit zich er ook mee: „Als jij in die hut gaat slapen, kan je vader voortaan mooi jouw kamer ook verhuren.” David gaat er niet op in. Hij weet allang dat opa flauwe grapjes maakt.

Zo vaak hij kan, klimt David via een touwladder naar de hut. Eenmaal boven trekt hij de ladder omhoog, zodat niemand hem kan storen als hij lekker zit te lezen. Als hij op een middag uit school komt, ziet David tot zijn verbazing dat de ladder er niet hangt.

Wie zit er in zijn hut?

Hij denkt na. Dorinda en Joas zijn nog niet thuis, hij is samen met Lianne van school naar huis gefietst. Mama is aan het werk, papa hoort hij in de schuur rommelen en opa en oma durven niet naar boven te klauteren.

Aarzelend stapt David op de boomhut af. „Wie is daar?” roept hij naar boven.

*BENIEUWD HOE DIT AFLOOPT...?
KIJK DAN DONDERDAG 6 MAART
OM 19:00 UUR NAAR KITS LIVE!
JANWILLEM BLIJDDORP, SCHRIJVER
VAN DE SERIE "B&B WELTEVREE",
VERTELT IN DE UITZENDING HET
VERVOLG VAN HET VERHAAL.*